

Nieuws

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY

Onze hulp is van de HEERE,
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Psalm 121



In Nederland en Cambodja: God is Dezelfde!

Afgelopen weken hebben we samen genoten van het wonder van nieuw leven dat God ons in Amy Grace gegeven heeft. En daarnaast mochten we wat wennen aan het nieuwe ritme dat ons leven heeft gekregen;) ...

Zoals beloofd sturen we jullie nu de nieuwsbrief met informatie over de komende tijd. Er gaat veel veranderen komende maanden..! Mart-Jan zit nu nog midden in de grote onderhoudsstop op de Zeeland Refinery. Dat geeft de nodige drukte, ook hier thuis, omdat hij lange dagen maakt. Hij hoopt dit werk de komende weken af te ronden. Op vrijdag 13 juni is zijn laatste werkdag. Talitha is goed hersteld van de geboorte van Amy. Daar zijn we dankbaar voor! Ze is nu aan het herstellen van het door haar rug gaan afgelopen week:(, maar dat gaat gelukkig de goede kant op. Ze regelt wat praktische zaken rond het vertrek. Joy en Micha ronden het

schooljaar op de Regenboogschool af. Ze hebben het erg naar hun zin. We zijn dan ook blij dat we het contact met deze school kunnen onderhouden, terwijl we in Cambodja zijn.

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten, zullen we op D.V. **dinsdag-morgen 15 juli** vanaf Brussel naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja te vliegen. Daar worden we ontvangen door een medewerkster van GOWW (GO World-Wide) die ons op weg zal helpen de eerste tijd, onder andere bij het regelen van huisvesting. Voordat we aan de taal- en cultuurstudie beginnen en Joy en Micha beginnen met thuis-scholing (groep 3 en groep 1), hebben we een aantal weken (de zomervakantie) om onze eerste 'hoo- woon-je-met-z'n-vijven-in-Cambodja-ervaring' op te doen:) en vast een klein beetje te wennen en te settelen.

We hopen, zo de Heer wil, voor een periode van 3 jaar in Cambodja te zijn,

Inhoud Nieuws:

Vertrek naar Phnom Penh, Cambodja
Uitnodiging afscheidsdienst 21 juni
Een groet van het TFT

waarna een eerste verlof volgt. De eerste 1,5 tot 2 jaar zal de nadruk liggen op het leren van de taal en cultuur in Phnom Penh. Want alleen daardoor kunnen we echt in contact komen met de mensen. Ook is die tijd er om als gezin te wennen aan de nieuwe situatie. Bij projecten en werk in de gemeente zullen we die tijd meer 'zijdelings' betrokken zijn. Ons gebed is dat de mensen om ons heen, gewoon in het leven van elke dag, in de omgang met elkaar en anderen, iets van de Heer Jezus mogen zien en dat dit Hem zal eren. We zijn, net als jullie, natuurlijk heel benieuwd hoe een en ander zal verlopen...!

Lees verder op bladzijde 2 >>>

Nieuws mei 2014
volgnummer 11



'14-1

De 'Nieuws' ontvang je ongeveer 4-6 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrief die we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

>>> *Vervolg van bladzijde 1*

We zien er naar uit om op reis te gaan en nieuwe mensen en situaties te ontmoeten. Een bijzondere uitdaging, die we natuurlijk, naast mooi en leuk, ook gewoon heel spannend vinden..! Het is niet niks om zo'n grote stap te maken. Een totaal ander land met een enorme voorgeschiedenis. Veel nood. Aan de andere kant zal het, naast een enorme uitdaging, ook een enorme verrijking zijn voor ons alle vijf. Maar afscheid te nemen van Nederland, van alle mensen van wie we zoveel houden: familie, broeders en zusters, vrienden en vriendinnen... Dat geeft dubbele gevoelens bij ons allemaal. Het contact zal blijven, maar toch op een heel andere manier. Je kunt niet even bij elkaar op de koffie... Toch ervaren we steeds weer dat we echt stap voor stap door dit proces heen gedragen worden. En we weten en vertrouwen dat de Heer ons ook in Cambodja (en jullie hier in Nederland of daarbuiten) zal blijven dragen. Hij overziet elk detail. We verwachten het nu en voor de komende tijd echt alleen

van Hem, want zelf voelen we ons heel incapabel. En dat gevoel groeit naarmate de datum van vertrek dichterbij komt. "...



..." was de mooie bemoediging die we laatst nog kregen :)

Omdat we de meesten van jullie lang niet zullen zien, zouden we het fijn vinden om jullie, voor ons vertrek, nog te ontmoeten. Bij deze daarom nogmaals van HARTE welkom tijdens onze 'afscheidsdienst' op **zaterdagmiddag 21 juni vanaf 14.30-17.00 uur** in de Pelgrimskerk in Vrouwenpolder! We willen deze tijd tot ongeveer 15.30 uur gebruiken om samen te bidden en te zingen en stil te staan bij ons vertrek. We vinden het gaaf dat KeesJan & Mirjam Bos, werkzaam als Bijbelvertalers in Cambodja, juist nu samen met hun dochter Tirsa met verlof in Nederland zijn. KeesJan zal kort iets met ons delen uit Gods Woord. Hierna is er de gelegenheid om elkaar nog even te spreken en de hand te drukken. Uiteraard is ons TFT deze middag aanwezig en zijn ook zij bereid om jullie vragen te beantwoorden.

We vinden het fijn om even te weten als je komt (amvdmaas@me.com), zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het klaarzetten van de stoelen en de koffie :)

Nog enkele gebedspunten:

1. Bid voor wijsheid en overzicht tijdens alle voorbereidingen.
2. Bid voor een goed moment van afscheid tijdens de afscheidsdienst en daarnaast ook met de familie.
3. Bid voor een prettige afronding van de school van Joy en Micha, en van het werk van Mart-Jan.
4. Bid voor goede contacten met GOWW in de afstemming van allerhande details.

En natuurlijk een paar dankpunten:

1. Dank dat we de Heer mogen kennen deel uit mogen maken van Zijn wereldwijde gemeente. We zijn onder de indruk van de verbondenheid die we merken.

Praktische gegevens

LET OP!!

Vanaf 1 juli wonen we niet meer aan de Veerseweg in Middelburg! Ons nieuwe adres in Cambodja volgt.

Ook ons **postadres wijzigt per 1 juli**:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Nederland

@: amvdmaas@me.com

T: 06-12675497

W: www.2followus.wordpress.com

Als je ons financieel wilt ondersteunen kun je je gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI):
O.v.v. Gift Mart-Jan & Talitha

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

2. Dank voor de fijne tijd die we in Nederland mochten en mogen hebben en de lessen die we mochten leren.
3. Dank voor Amy, haar groei en het voorspoedige herstel van Talitha.
4. Dank voor de fijne tijd aan de Veerseweg in Middelburg en voor de huisvesting die we hebben gekregen van 1 juli t/m ons vertrek!

Dank voor al jullie meeleven door gebed, giften en andere hulp op wat voor manier dan ook.

Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy.

P.S.

Mogelijk interessant voor jullie om alvast te weten:

In oktober van dit jaar hoopt broeder Ah Asiau Loh, de 'kartrekker' van GOWW, een bezoek aan Europa te brengen, waarbij hij o.a. ook graag een weekend in Nederland wil zijn om onze thuisgemeente, het TFT en jullie als achterban te leren kennen. Ook wil hij kort iets delen over het werk van GOWW. Op dit moment worden de eerste praktische dingen voor deze reis al geregeld. Ons TFT geeft jullie hier t.z.t. meer informatie over!

ThuisFront Team

Contactpersoon

Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T: 0118-567560
@: rmvannetten@gmail.com

Penningmeesters

Erik Schot
Van Langendonckstraat 18
3076 SL Rotterdam
T: 010-7073957
@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars
Noordweg 87 (tot 1 juli 2014)
4353 AT Serooskerke
T: 0118-436774
@: amaljaars@hotmail.nl

Gebed

Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T: 06-45684154
@: eunicemassar@hotmail.com





Een groet van het TFT

Erik Schot, Rob van Netten, Ann-Marie Maljaars en Eunice Massar

Beste nieuwsbrief-lezer,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij, in een van de eerdere nieuwsbrieven, een stukje hebben geschreven. Toen hebben wij kennis met u gemaakt en een grove lijn geschetst met wat wij doen als ThuisFront Team.

In de tussentijd zijn er veel wonderlijke gebedsverhoringen geweest en hebben we 'Grace' ontvangen van de Heer.

Nu is het moment dat Mart-Jan & Talitha met Joy, Micha en Amy in het vliegtuig zullen stappen en naar Cambodja zullen vertrekken echt bijna zover.

Wij vinden het fijn om u weer te informeren waar nodig. Het "een verbindende schakel zijn" is voor ons werkelijkheid geworden, en ook in de toekomst zal dit praktisch gezien steeds meer handen en voeten krijgen. Concreet betekent dit dat het TFT de praktische zaken zal blijven waarnemen, zoals u nu al van ons gewend bent.

Wij hopen van harte u allen te ontmoeten bij de afscheidsdienst op 21 juni. Leeft er een vraag, of wilt u iets weten: u kunt bij ons terecht!

Graag willen wij via deze weg ook meteen aan u laten weten dat wij uw betrokkenheid zeer op prijs stellen.

Hartelijke groet,

Erik, Rob, Ann-Marie en Eunice