

Nieuws

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY



Onze hulp is van de HEERE,
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Psalm 121

We zijn veilig aangekomen...

...en daar zijn we enorm dankbaar voor! Vlak nadat we aankwamen in Phnom Penh hoorden we het verschrikkelijke nieuws over de vliegramp. We voelden een golf van dank door ons heen gaan. We beseffen dat het God is Die ons hier veilig bracht. "He is in control!"

Ook zijn we heel dankbaar voor de reis zelf. Dave en Lucas hebben ons naar het vliegveld in Brussel gebracht. En daar sta je dan in het besef dat je nu écht onderweg gaat. Een heerlijk en vreemd gevoel tegelijk. Na nog even wat spannende momenten bij het inchecken konden we aan boord van het vliegtuig en gingen we op weg naar Doha om vandaar weer door te reizen naar Phnom Penh. De kids zagen erg uit naar het vliegen en ze hebben het heel goed gedaan tijdens zo'n lange reis! De reis was natuurlijk intensief, maar we hebben er samen ook van genoten.

Toen we even een korte tussenstop hadden in Vietnam mochten Joy en Micha nog even in de cockpit kijken, Micha heeft zelfs op de pilootstoel gezeten. Super stoer natuurlijk :) Joy is nog ziek geweest tijdens de reis, maar gelukkig ging het bij aankomst al snel beter.

Onze laatste zondag in Nederland hadden we een mooie tijd met de gemeente in Vrouwenpolder. Er was tijd om te zingen, te kletsen, te bidden, tijd voor gezelligheid en afscheid. We zijn dankbaar voor al deze broeders en zusters die ons, maar vooral het werk van de Heer, een warm hart toedragen!

Een paar weken eerder was er ook de afscheidsdienst in Vrouwenpolder. We zijn blij dat we daar velen van jullie mochten ontmoeten! Dat we samen mochten zingen, bidden en danken en genieten van de contacten. Ook zijn we blij en dankbaar voor het woord dat is gebracht. Omdat foto's veel meer

Inhoud Nieuws:

Aangekomen in Phnom Penh | Terugblik op de afscheidsdienst | Taalstudie | Dank & gebedspunten.

vertellen dan 1000 woorden hebben we voor jullie een selectie op onze website geplaatst. Klik [hier](#) om ze te bekijken.

We zijn best onder de indruk van alle blijken van meeleven en gebed die we ontvangen hebben. We ervaren het echt als een werk dat we samen met anderen mogen doen.

Bij onze aankomst in Phnom Penh zijn we heel hartelijk ontvangen door de medewerkers van SLCC. Zij hebben ons naar ons huis gebracht (zie de [link](#) voor foto's) en hebben ons goed geholpen met de dingen die we nodig hebben om van een huis een thuis te maken.

Lees verder op bladzijde 2 >

Nieuws augustus 2014
volgnummer 12



'14-2

De 'Nieuws' ontvang je ongeveer 4-6 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrieven die we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

>>> *Vervolg van bladzijde 1*

Nu ik dit aan het schrijven ben zijn we daarmee best een eind op weg, maar er moet ook nog veel gebeuren. Wat is handig en hoe ga je om met dingen die ze hier niet hebben? We waren bijvoorbeeld op zoek naar een box voor Amy, maar die gebruiken ze hier niet. Babies worden vrijwel de hele dag meege dragen, tenzij ze slapen... We willen natuurlijk proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale mensen. Best een lastige zoektocht want wat doe je nu wel en wat laat je..? We bidden om wijsheid daarvoor.

Afgelopen vrijdag zijn we voorzichtig begonnen aan de taalstudie. Noem het maar een 'overlevingscursus' Khmer. Rotha, een christen-studente die hier dichtbij woont, is onze taal-helper. We zijn dankbaar voor haar hulp! We leren eerst vooral getallen en korte zinnen zodat we ons in de alledaagse dingen wat kunnen redden. We oriënteren ons nu verder op de taalstudie aan de universiteit. We hebben laatst gehoord dat verschillende zendingsorganisaties een nieuwe

taalschool beginnen dit jaar. Wie weet kunnen we daar naar toe. Een bijkomend voordeel daarvan is dat we zo een breder netwerk op kunnen bouwen met andere zendingswerkers. Bidden jullie mee voor de juiste keuze?

Tja, en hoe gaat het nu met ons? Om eerlijk te zijn hebben we het pittig. De ene dag denken we: "Oké, het is 'even' wennen maar dit komt best goed!", en even later denken we "Hoe gaan we dit óóit redden..?". Met ons verstand weten we wel dat dit normaal is en hoort bij het proces waarin we zitten, maar het is niet makkelijk. We moeten erg wennen aan het andere (veel lagere) leeftempo en het lawaai. We wonen aan een drukke straat en merken nu dat we in Nederland wel erg (lekker) rustig woonden. Ook lopen we soms best tegen de cultuur aan en dingen die we (nog) niet begrijpen. Daar is niks mis mee, maar het is gewoon allemaal anders... En veel dingen lijken ons nu nog zo 'onlogisch' en 'inefficiënt' ;) Joy en Micha doen het echt heel goed en dat vinden we gaaf! Ze lijken weinig last te hebben van de warmte (!) en spelen heerlijk, voornamelijk binnenshuis, omdat we nog niet goed weten waar ze naar toe kunnen om veilig te spelen. Amy maakt het ook prima, hoewel ze nu een waarschijnlijk een oorontsteking heeft :(Verder hoesten we allemaal erg veel. Waarschijnlijk komt dat door al het stof dat we niet gewend zijn. Gelukkig zijn we verder niet ziek en kunnen we onze energie gebruiken voor al het wennen.

Samen genieten doen we natuurlijk ook! Van ritjes in de 'tuk-tuk', andere soorten groenten en fruit, van elkaar, dat ons huis steeds meer een 'eigen' plekje wordt. We hebben samen lol en griezelen wanneer een paar kippenogen ons vanuit een zakje aanstaren als Talitha van de markt terugkomt. Ook genieten we van de Bijbel die op een nieuwe manier tot leven komt. We zijn samen bezig in de Psalmen en merken dat de Heer daar doorheen echt tot ons spreekt. We voelen ons soms een David die in zijn nood tot God roept en horen dan ook de stem van God die ons troost.

We hebben al een paar gebeds- en dankpunten genoemd tijdens het schrijven, maar hier volgen er nog een paar:

Gebedspunten:

1. Bid voor onze relatie met de Heer, dat die door niets zal worden gestoord of onder druk zal komen te staan.

Praktische gegevens

Ons postadres in **Nederland:**

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Nederland

Ons postadres in **Cambodja:**

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Box no. 2161, Phnom Penh 3
Cambodia

@: amvdmaas@me.com

T: (+855) 093 600 108

W: www.2followus.wordpress.com

Als je ons financieel wilt ondersteunen kun je je gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI):
O.v.v. Gift Mart-Jan & Talitha

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39

BIC: SNSBNL2A

2. Bid voor kracht, energie en een goede nachtrust. We komen echt slaap tekort...
3. Bid voor gezondheid en specifiek voor de oorontsteking bij Amy.
4. Bid voor goede contacten met de lokale kerk hier. Bid ook dat er vriendschappen mogen groeien.
5. Bid voor onze VISA. We moeten 11 augustus het land 'even' uit om nieuwe toeristen VISA te krijgen. Ondertussen loopt de aanvraag voor de normale NGO-VISA.
6. Bid voor een goede en leuke start van de thuisscholing voor Joy en Micha en voor ons om wijsheid om hen te begeleiden.

En natuurlijk dankpunten:

1. Dank voor de goede en mooie afscheidsmomenten.
2. Dank voor de gezondheid die we allemaal mogen hebben.
3. Dank voor de leuke contacten die we / de kinderen hebben met de meiden van Bethany home.
4. Dank dat we mogen merken dat we wel steeds meer wennen aan het leven hier.
5. Dank dat we in Gods hand zijn en dat Hij ons elke dag leidt!

Bedankt voor al jullie meeleven door gebed, giften en andere hulp op wat voor manier dan ook!

Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

ThuisFront Team

Contactpersoon

Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T: 0118-567560
@: rmvanetten@gmail.com

Penningmeesters

Erik Schot
Van Langendonckstraat 18
3076 SL Rotterdam
T: 010-7073957
@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars
Torenstraat 44
4353 AC Serooskerke
T: 0118-436774
@: amaljaars@hotmail.nl

Gebed

Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T: 06-45684154
@: eunicemassar@hotmail.com





Joy heeft een tekening gemaakt van ons huis in Cambodja:
 "Boven zijn er drie kamers. Voor het huis zijn er bloemen. Het mooie gekleurde in lucht is ook een bloem."



Micha heeft een tekening gemaakt van ons huis en daarbij ook nog een raket. De raket staat aan de linkerkant. Verder is er een zon want die schijnt hier natuurlijk ook. Doe!

