

Nieuws

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY

Onze hulp is van de
HEERE, Die de hemel en
de aarde gemaakt heeft.
Psalm 121



Wat we kunnen leren van een simpele plant...

Door om ons heen te kijken kunnen we een heleboel leren. We delen graag iets met jullie dat ons opviel toen we laatst naar de planten op ons balkon keken.

Omdat we van gezelligheid houden en op ons balkon nog niets groens hadden, besloten we een aantal maanden terug wat planten te kopen. Met de tuktuk reden we naar het 'tuincentrum' (een lange strook aan de kant van de weg met allerlei planten) en al snel zagen we daar groene planten met prachtige rode bloemen. Dat leek ons wel wat. Na even onderhandelen reden we even later blij met twee mooie planten naar huis. Dat fleurde het balkon echt op! Maar... al snel vielen de bloemen van de plant en was wat we overhielden een weliswaar groene, maar toch wat kale struik... Er zat nog genoeg leven in leek, maar bloeien deed hij niet meer. Wat jammer! We hebben de planten rustig laten staan en elke dag water gegeven,

en laatst zagen we opeens dat er een heleboel mooie knoppen in een van de planten kwamen! Inmiddels staat die mooi in bloei en ook de andere plant zit vol knoppen. Ons balkon kleurt nu weer een beetje rood. Wat deze planten nodig hadden om weer te gaan bloeien was tijd, verzorging en rust om te wennen aan hun nieuwe plek.

Wij voelen ons een beetje als die planten. Door het afgelopen jaar heen voelde het alsof we met wortels en al uit de grond waren getrokken, ergens anders geplant om, na korte tijd en midden in een hevige storm, nog eens te verkassen. Onze 'bloemen' verdwenen. Het kost tijd om te wennen, je thuis te gaan voelen en uiteindelijk weer te gaan bloeien. Hoever deze analogie opgaat weten we niet precies. Zien we langzaam maar zeker knoppen groeien en/of moeten we nog even geduld hebben? Staan we al een beetje in bloei? Hoe dan ook, we merken dat we ons steeds wat meer

Inhoud Nieuws:

Reflectie | Taalstudie | Toekomstperspectief | Gezinsupdate | Gebed- & dankpunten

thuis mogen voelen hier. We genieten van groeiende relaties en van steeds meer mogelijkheden om met de mensen in het Khmer te praten.

De analogie gaat in elk geval nog wel iets verder. Wij geven de planten hier elke dag water omdat het erg warm is. Daar groeien en bloeien ze van op! Zo ervaren wij dat de Heer ook elke dag voor ons zorgt, op veel verschillende manieren. Daar bloeien ook wij van op. Hij geeft ons wat we nodig hebben en we mogen voor alles op Hem vertrouwen. Hij die de planten maakte (Ps 121-2) zorgt ook voor ons. Elke dag opnieuw. Geweldig!

Lees verder op bladzijde 2 >

Nieuws november 2015
volgnummer 15



'15-2

De 'Nieuws' ontvang je ongeveer 4 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrief die we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

TAALSTUDIE

Een van onze bezigheden hier is nog steeds de taalstudie. Taal is zo verweven met het normale leven dat we steeds weer zien hoe belangrijk het is om het Khmer goed te kunnen spreken. Elke ontmoeting, elk gesprek, elke mogelijke vriendschap begint met taal: luisteren, praten, delen...

We zijn blij dat we samen mogen genieten van de taalschool en onze resultaten zijn gelukkig gewoon goed. Natuurlijk zijn we er nog niet en daarom gaan we rustig door. Niet meer allebei full-time nu, maar we wisselen elkaar af. Talitha heeft tot en met level 5 afgerond, en Mart-Jan is net geslaagd voor module 6.

Waarschijnlijk zeggen deze getallen jullie niet veel, maar het betekent dat we best al behoorlijk kunnen praten met de mensen. Denk dan bijvoorbeeld aan alle 'gewone' gesprekjes die je voert op straat, alle normale aankopen en bijvoorbeeld delen over hoe je je voelt en wat je graag zou willen. Naast het leren

spreken (en luisteren) leren we lezen en schrijven, grammatica en hoe de taal werkt. Steeds krijgen we huiswerk, waarbij we regelmatig de straat op worden gestuurd om mensen te vragen naar een bepaald onderwerp.

Zo hadden we hier laatst een feest, "Pchum Ben", waarbij we mensen hebben gevraagd naar de betekenis voor hen, wat voor gevoel ze bij zo'n feest hebben en wat ze zoal doen. Tijdens dit soort gesprekjes komen we ook steeds de cultuur tegen. Waarom doen mensen de dingen zoals ze die doen..? Erg interessant!

Vanuit de taalschool hebben we elke vrijdag een specifiek cultuur-onderwerp dat we samen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan dingen als: hoe werkt een bruiloft hier of hoe zit het met hiërarchie? Een Afrikaans grapje zegt dat de 'westerse' mensen de klokken hebben maar zij de tijd... In hoeverre is dit voor Cambodjaanse mensen waar? Allemaal dingen waar we steeds meer van mogen leren.

Cultuur en religie zijn nauw met elkaar verweven. Het overgrote deel van de Cambodjaanse mensen is Boeddhistisch en allerhande elementen daarvan vind je terug in de cultuur. Het is interessant om hier steeds meer van te leren en bijvoorbeeld te horen dat angst een grote rol speelt in het leven van de mensen hier. Daar tegenover mogen we proberen, ook al is dat beperkt, te laten zien dat er in de liefde die we van God hebben gekregen geen angst is.

Bidden jullie mee dat we de mensen steeds beter mogen begrijpen, zowel wat de taal betreft als ook de cultuur?

TOEKOMST-PERSPECTIEF

Uiteindelijk zijn we niet in Cambodja gaan wonen om alleen de taal en cultuur te leren kennen, maar willen we graag de mensen hier helpen en ons geloof in de Heer Jezus met hen delen. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie gelezen dat we dat niet meer in samenwerking met GOWW kunnen doen omdat zij de samenwerking hebben opgezegd. De afgelopen periode zijn we in contact gekomen met een andere organisatie waar we mogelijk mee gaan

Praktische gegevens

Ons postadres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Nederland

Ons postadres in Cambodja:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Postbox no. 2523, Phnom Penh
Cambodia

@ : amvdmaas@me.com

T : (+855) 093 600 108

W : www.2followus.wordpress.com

Financiële ondersteuning:

Voor de financiële kant van ons werk zijn we afhankelijk van giften.

Als je ons op die manier wilt ondersteunen kun je je gift overmaken naar het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI): o.v.v.:
Project gemeentewerk Cambodja

IBAN: **NL66 SNSB 0931 7011 39**

BIC: **SNSBNL2A**

samenwerken. Deze organisatie heet Alongsiders.

Alongsiders is ontstaan in Cambodja en wil vooral arme, jonge Cambodjanen helpen in hun, vaak niet eenvoudige, leven. Daarbij kun je denken aan allerhande vaardigheden die ze nodig hebben, maar vooral

willen ze hen vertellen van de Heer Jezus die van hen houdt en er voor hen wil zijn.

Alongsiders richt zich op discipelschap. Ze creëren koppels waarbij de oudere de jongere helpt en leert. Beiden komen uit dezelfde omstandigheden en kunnen elkaar daardoor

goed begrijpen en bemoedigen. De manier waarop Alongsiders discipelschap doet sluit erg goed aan bij de Cambodjaanse cultuur.

Voor degenen die meer willen lezen over Alongsiders hebben we [hier](#) een link toegevoegd naar de website. Natuurlijk kun je (specifieke) vragen ook aan ons of ons TFT stellen.

Lees verder op bladzijde 3 >

ThuisFront Team

Contactpersoon

Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T: 0118-567560
@: rmvannetten@gmail.com

Penningmeesters

Erik Schot
Van Langendonckstraat 18
3076 SL Rotterdam
T: 010-7073957
@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars
Torenstraat 44
4353 AC Serooskerke
T: 0118-436774
@: amaljaars@hotmail.nl

Gebed

Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T: 06-45684154
@: eunicemassar@hotmail.com



>>> Vervolg van bladzijde 2

We zijn blij dat we de tijd hebben om elkaar beter te leren kennen en zo kunnen kijken waar we mogen dienen. Inmiddels liggen er een aantal mogelijkheden waarbij we onze vaardigheden en passie samen zouden kunnen inzetten. We zijn er enthousiast over en kijken rustig hoe dit zich verder ontwikkelt.

GEZINSUPDATE

Het leven hier is voor ons alle vijf, waarschijnlijk net als bij jullie, voor een groot deel gevuld met hele normale, dagelijks terugkerende, taken en bezigheden. Soms leuk, soms minder leuk. Gezin zijn, home-schooling, taal, vriendschappen, huishouden, boodschappen doen (wat hier veel meer tijd kost dan in Nederland), enzovoorts. Het leven in een ander land blijft uitdagend en intensief, maar is echt niet altijd zo 'spectaculair' of 'cool', als mensen soms denken.

Maar, vast ook net als bij jullie, zijn er van die momenten die je raken, zoals de ontmoeting met Bong Wi, waar we pas over schreven in de [gebedsbrief](#). Mooie dingen die gebeuren, maar ook wanneer je geconfronteerd wordt met pijn en verdriet. Ze herinneren je eraan waarom je bent waar je bent, waarom je doet wat je doet en waarom je er soms voor moet kiezen om even door te bijten.

In de zomer zijn we, na een jaar Phnom Penh, even een weekje naar Kep aan zee geweest. We hebben genoten van de frisse lucht, de zee en de groene omgeving. De zee missen we echt. We hebben veel gewandeld, gezwommen en nieuwe plekken ontdekt.

Met de kids gaat het goed. Laatst bekeken we wat foto's van een jaar geleden. Wat zijn ze alle drie, op verschillende vlakken, enorm gegroeid..! Joy en Micha zijn begonnen met een nieuw schooljaar. Ze zijn er helemaal gewend om hun schoolwerk thuis te doen en het gaat prima. Natuurlijk zijn er heus wel dagen dat er 'niks aan!' is, maar ook die horen erbij. Afgelopen tijd werkten ze over indianen, kunst en ruimtevaart. Joy en Micha zijn leergierig en stimuleren elkaar om nieuwe dingen te ontdekken. We genieten daarvan en leren er zelf ook veel van :) Ze hebben



plezier in de lokale en internationale contacten met andere kinderen. Ook Amy brengt het nodige leven in de brouwerij. Ze is een vrolijk en levendig meisje van ruim anderhalf jaar en actief bezig haar grenzen te verkennen. Daar kun je soms best druk mee zijn..!

GEBED- & DANKPUNTEN

DANK MEE:

1. voor Gods trouwe zorg elke dag opnieuw. We tellen onze zegeningen!
2. voor een goede start met een nieuw jaar home-schooling.
3. voor 2nd Mile, de gemeente die we bezoeken. Een fijne plek!
4. voor groeiende contacten met lokale mensen.
5. dat de taalstudie goed gaat.
6. voor het fijne bezoek van Eunice afgelopen zomer.

Ze heeft de kids een paar

hele leuke schoolweken bezorgd :)!

BID MEE:

1. dat onze relatie met de Heer verder zal groeien en verdiepen, dwars door alles heen.
2. voor kracht, energie, trouw en gezondheid voor de taken van elke dag.
3. voor de optie die er ligt om in de toekomst Alongsiders te ondersteunen. Zolang deuren op gaan, gaan we rustig verder.
4. voor de contacten met Sak, onze househelper, voor Heng, de tuktukman, voor Bong Wi, de fruitvrouw en voor onze huisbaas en zijn familie.

We worden steeds weer bemoedigd door jullie meeleven in gebed en dank, bemoediging, giften en veel andere hulp! Bedankt daarvoor!

Hartelijke groet, Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy



KIDS 2 KIDS

En... Heb je het bootje al gemaakt?

Er is op onze website namelijk een **speciaal** gedeelte **voor kinderen!** Je vindt er allerlei leuke dingen die Joy en Micha met jullie willen delen.

Klik **HIER** en veel plezier:) En als je vragen hebt, stel ze gerust!