

Nieuws

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA



Cornerstone afgerond!

Onze laatste nieuwsbrief verstuurd en sindsdien is er veel gebeurd. We praten jullie graag bij. Een korte terugblik op de bijbelschooltijd, en een vooruitblik naar Cambodja!

Op zaterdag 6 juli jl. hebben we Cornerstone formeel afgerond. We kregen ons diploma en daarmee kwam een einde aan een erg intensieve maar ook bijzonder leerzame tijd. Het was voor mij (Mart-Jan) een verrassing om bij de diplomering te kunnen zijn. Ik was die week in Frankrijk bij een zendings-conferentie en zou volgens de planning pas op zaterdagavond terug komen. Op het laatste moment kwam er een plek in een auto vrij en kon ik, na een hele nacht reizen, op tijd op Cornerstone zijn. Alhoewel we de diplomering eerst niet zo belangrijk vonden, was het toch heel fijn om samen met klasgenoten deze periode zo af te sluiten.

De dagen daarna bestonden uit het afscheid nemen van alle mensen waar we een jaar heel intensief mee op hebben getrokken, het uitzoeken van onze spullen (wat willen we bewaren, wat mag weg?), Joy's verjaardag vieren tussen de verhuisdozen, verder inpakken, opruimen, schoonmaken, de school in orde maken voor nieuwe studenten, enz. Er werden al veel van onze spullen opgehaald en naar familie gebracht om daar zo lang opgeslagen te worden. Al met al vroegen deze dagen best wat van onze energie.

We kijken met veel dankbaarheid terug op ons verblijf op de bijbelschool. De Heer heeft daar voor ons op een bijzondere manier een plek vrij gemaakt, en we hebben ervaren dat Hij de cursussen, projecten en contacten heeft gebruikt om ons veel dingen te leren. Op dinsdag 9 juli, na het inpakken van de laatste spullen in de auto, werden we door een grote groep van onze

Inhoud Nieuws:

Cornerstone afgerond!	1
Verkenningreis naar Cambodja	2

Cornerstone-'familie' uitgezwaaid. Dat voelde heel vreemd...

Vervolgens hebben we op verschillende plekken gebivakeerd. Eerst anderhalve week op een boot. Toen hebben we ook Joy's verjaardag nog maar eens gevierd met de familie;) De kids hebben het er nog over;)! Als gezin waren we daarna nog een week op het Vast & Zeker kamp. Erg leuk en gaaf om uit te mogen delen van wat we ontvangen hebben. Na nog 3 andere logeeraadressen zijn we nu aangekomen op een mooie plek in Middelburg, waar we als gezin kunnen blijven totdat we naar Azië vertrekken. Dat geeft rust en meer energie. En dat kunnen we wel gebruiken, want er moet nog veel gebeuren voordat we op weg kunnen gaan naar Cambodja...

Nieuws september 2013
volgnummer 8



'13-2

De 'Nieuws' ontvang je ongeveer 4 keer per jaar zodat je op de hoogte bent van de dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrieven die we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

Verkenningreis naar Cambodja

Degenen van jullie die naast deze nieuwsbrief ook onze gebedsbrief ontvangen, weten inmiddels dat we besloten hebben om niet verder te gaan met OMF. We hebben door de tijd heen geconstateerd dat we niet voldoende op één lijn zitten over aan aantal belangrijke zaken. Dit heeft met name te maken met het 'concept' van geloofszending. In goed overleg hebben we afscheid van elkaar kunnen nemen. Daar zijn we blij mee!

De consequentie van deze keuze was echter dat we er opnieuw over na moesten denken hoe we nu naar Cambodja zullen gaan.

Gelijktijdig met het stoppen van de samenwerking met OMF kwamen er, zonder dat we daar zelf op dat moment naar op zoek waren, drie opties op ons pad. We hebben deze drie opties biddend bekeken en één springt er voor ons echt uit.

Deze optie betreft een 'netwerk' dat actief is in zuid-oost Azië (onder andere in Cambodja) en dat zich uiteindelijk bezig houdt met gemeentestichtend werk. Zij hebben aangeboden om ons te helpen met en te begeleiden bij de opstart in Phnom Penh in Cambodja (het leggen van eerste contacten, taal- en cultuurstudie, VISA, verblijfplaats, 'werkervaring' opdoen bij de projecten en in de gemeenten waar zij werkzaam zijn). Daarbij kunnen we ervoor kiezen om in de toekomst met hen samen te

blijven werken, maar zijn we ook geheel vrij om daarna een andere koers te varen. Qua visie, manier van werken, organisatie en identiteit lijkt deze optie bijzonder goed aan te sluiten.

Ik (Mart-Jan) hoop van 14 t/m 22 oktober samen met een ervaren zendingswerker een reis naar Cambodja te maken om daar het bestaande team en de diverse gemeenten ontmoeten, de lopende projecten bekijken, en een aantal praktische zaken doornemen. Een mooie gelegenheid voor zowel het team daar, als voor ons, om elkaar 'life' te ontmoeten! Talitha zal in Nederland blijven om voor de kids te zorgen, zodat er voor hen wat rust en stabiliteit is na alle 'verhuizingen' van de laatste weken.

Uiteraard zien we erg uit naar deze reis. We zijn benieuwd naar wat komen gaat, en of het uiteindelijk een 'go' of een 'no-go' wordt!

We ervaren dit proces allebei als een enorme uitdaging. Zeker nu het concreet wordt komt de beleving van de consequenties meer 'binnen'. We weten gelukkig zeker dat we het niet alleen hoeven te doen. De Heer gaat met ons mee, en dat is genoeg.

Dank voor al jullie gebeden, giften, meeleven en steun! We waarderen dat enorm.

Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha (met Joy en Micha)

Praktische gegevens:

Ons postadres:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Noordweg 87
4353 AT Serooskerke
Nederland

@: amvdmaas@me.com

T: 06-12675497

W: www.2followus.wordpress.com

Als je ons financieel wilt ondersteunen kun je je gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI):
O.v.v. Gift Mart-Jan & Talitha

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

Contactpersoon TFT:

Rob van Netten

T: 0113-316860

@: rmvannetten@hetnet.nl

Penningmeesters TFT:

Erik Schot

T: 010-7073957

@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars

T: 0118-436774

@: amaljaars@hotmail.nl

Gebedspersoon TFT:

Eunice Massar

T: 06-45684154

@: eunicemassar@hotmail.com

Dank

Gebed

Verhoord

