

*"Hij moet meer worden, maar ik minder."
(Johannes 3:30)*

“Less of me”

Lampen uit, geluid aan en draaien maar. Het is nog maar een paar dagen geleden dat we in Almere met een hele groep mensen keken naar de documentaire over het leven van Johan Toet. Indrukwekkend - dat was het woord dat ik na de film vaak terug hoorde. En dat ging dan niet alleen over de film...

De roller coaster waar de film je in meeneemt laat zich lastig vatten in woorden. Hoe beschrijf je het leven van een jonge man die zichzelf wil bewijzen omdat hij door zijn vader steeds afgewezen is, een jonge man die het zoekt in de drugs, geld als water heeft, maar van binnen leeg is? Een man die het helemaal gemaakt heeft, maar uiteindelijk in Portugal opgepakt wordt en in de gevangenis beland? Maar dan - en in de film zie je de emoties op het gezicht van

Johan - verschijnt Jezus in zijn cel. Een moment waarop alles anders wordt...

Op 14 maart - precies 2 maanden eerder - zat ik met Micha in de bioscoop in Utrecht naar de première van deze film te kijken. Het was de verjaardag van Micha en we hadden een tof moment samen. De film raakte ons beiden en ik dacht: dit moeten meer mensen zien - hoe kunnen we dit in Almere laten zien? En na heel wat werk en organiseren was het dus zover. 'Less of me' - dat is de boodschap van de film. Minder Johan Toet, minder Mart-Jan en Talitha van der Maas en minder jij. Maar juist meer van de Heer Jezus, meer van het evangelie delen en leven. Het is als het ware de echo die we vanuit de mond van Johannes al eeuwen door horen. Indrukwekkend.

Diezelfde middag zaten we met een groep jongeren samen na te denken over Alongsiders. Elk van deze jongeren heeft een jongere broer of zus en we

ontmoetten elkaar om een stukje leven te delen. Om training en inspiratie te ontvangen, elkaar te bemoedigen, aan te moedigen. Want dat hebben we zo nodig. Dat proces van 'less of me' is in ons allemaal bezig en we hebben die arm van de ander om onze schouder nodig. Alleen lukt het niet. Kostbare momenten. We rondden af met een maaltijd, een moment van gebed in 2-tallen en een prachtig lied over hoe we met elkaar de handen en voeten van Jezus mogen zijn, hoe we Zijn naam mogen brengen. Dat is het diepe verlangen van Alongsiders.

Aan het einde van zo'n volle en drukke dag zeggen Talitha en ik tegen elkaar: "Hier zijn we voor gemaakt, om zo op te trekken en samen met anderen achter Jezus aan te gaan." Dank jullie wel dat jullie al langer of korter met ons oplopen, meebidden, ondersteunen. Ons gebed: minder ons - meer van Jezus. Bid je mee?

Vervolg op bladzijde 2 >>>

Nieuws mei 2022
volnummer 37



'22-2

'Nieuws' ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.com kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!



DE KRACHT VAN MUZIEK

Tijdens de film "Less of me" (waar we net over schreven) begon de avond met muziek. Een nummer speciaal geschreven voor deze avond. Delbert - de componist en muzikant - vertelde me hoe hij al biddend de documentaire had gekeken en hoe de Heer hem juist deze melodie had gegeven. Ik stond aan de kant van de zaal te luisteren hoe de muziek vanuit z'n tenen kwam. Krachtig, breekbaar: doorbraak. Zwak, ik, Hij; minder ik - meer Hij. Wat is muziek toch een krachtig geschenk van God.

Ook ons huis is vol muziek. Joy speelt elke dag op haar viool, Talitha op haar fluit en ook Amy gebruikt veel muziek om te dansen. Het is een uitlaatklep voor emoties, voor aanbidding, samen zingen, samen spelen. Mooi om te zien hoe ze die gave inzetten. Soms voor mensen, vaker gewoon op hun kamer, oefenen, en ik denk dat God van beide evenveel geniet.

GEZIN

Met ons als gezin gaat het goed, maar we zitten wel in een seizoen van uitdagingen en het is intensief. We hebben onze draai in Almere aardig gevonden en merken hoe dat steeds iets meer als thuis voelt. Daar zijn we dankbaar voor.

Tegelijkertijd merken we dat met name Micha het moeilijk heeft. Het schoolsysteem waarin hij zit lijkt maar lastig te passen en Micha komt niet tot bloei. Samen met een aantal mensen zoeken we naar een schoolsituatie die wel passend is en waar Micha, met al

zijn kwaliteiten, kan bloeien, groeien en genieten. Willen jullie daarvoor meebidden?

Ook Amy heeft een lastige tijd achter de rug - en nog steeds al gaat het gelukkig wel wat beter. Er zijn veel wisselingen op school (geweest) en de klas waar Amy in zit heeft best wat uitdagingen. Soms loopt Amy daardoor tegen zichzelf aan - een groeikans, maar dat is soms niet gemakkelijk.

Natuurlijk kunnen we in een nieuwsbrief niet alles over Micha en Amy schrijven, maar jullie gebeden zijn erg welkom.

Met Joy gaat het goed. We schreven net al even over haar muzikale talenten, school gaat uitstekend en het is fijn om te zien hoe ze - en Amy en Micha ook - met de Heer bezig is en hoe dat een impact heeft op wie ze is. Met vallen en opstaan, net als wij, maar wat is het gaaf om regelmatig na het eten even een gesprek te hebben over de Bijbel en wat dat vandaag betekent.

Met Talitha en mij gaat het ook goed. We genieten van elkaar. Je zet je in met en voor de ander en daar doorheen ontvang je zoveel (waaronder een berg genade) en zie je iets van de Heer. We genieten ervan dat we maatjes maar ook collega's mogen zijn. Samen optrekken, schouder aan schouder.

Ook, of misschien wel juist, in de dingen die moeilijk zijn en waarin we soms worstelen is het fijn om elkaar als gezin vast te kunnen houden en elkaar

te helpen het juiste perspectief vast te houden: Jezus (Hebr. 12:2).

DE KRACHT VAN GODS WOORD

Ik (Mart-Jan) ben erg dankbaar dat ik regelmatig mag dienen in verschillende gemeenten in het land. Gods Woord delen. Eerst zelf aan de voeten van de Heer zitten en luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, maar daarna ook doorgeven, inspireren, uitleggen en toepassen. Ik geniet ervan en als ik dan terugreis ben ik dankbaar hoe het tot zegen is geweest. Dat heeft overigens weinig met mij te maken, maar veel meer met de kracht die van God komt - Zijn Woord is levend en krachtig, scherp, en maakt het verschil (Hebr. 4).

ALONGSIDERS

Binnen Alongsiders gebeurt er ook van alles. We bidden dit jaar voor uitbreiding van het team en vanaf 1 maart en 1 mei zijn Isaac en Daniël begonnen in het team. Hoe gaaf is het om weer te ervaren hoe de Heer concreet gebeden verhoort. Danken jullie mee?

Isaac en Daniël gaan zich met name richten op het werk in Nederland, en dat maakt dat Talitha en ik (naast het blijven meewerken in en voor Nederland) ons meer kunnen gaan richten op nieuwe landen. Genoeg te doen. We hebben dit jaar nog een aantal mooie ideeën opstaan die ook voor jou tot zegen kunnen zijn. We laten daar later nog meer van weten, maar zorg vast dat de YouVersion app op je telefoon staat 😊

Vervolg op bladzijde 3 >>





SREY KA

Laatst kregen we een prachtig getuigenis vanuit Cambodja. Het werk van Alongsiders gaat ook daar natuurlijk gewoon door en we horen regelmatig bemoedigende berichten:

"Hallo iedereen, mijn naam is Srey Ka. Vroeger was ik een jongere zus, maar al snel werd ik een Alongsider omdat ik de goede daden en liefde zag die mijn Alongsider aan mij gaf.

Als kind woonde ik bij mijn oude grootmoeder omdat mijn moeder naar een andere provincie moest voor haar werk. Ik moest hard werken om mijn grootmoeder te helpen geld te verdienen. Mijn moeder kwam ons nooit bezoeken omdat ze een nieuwe man heeft.

Ik huilde altijd en was van streek over mijn leven. Ik wilde niet naar school gaan omdat ik niet wist waarom ik moest studeren. Maar toen ik 11 jaar oud was, kwam mijn buurmeisje Ratha op bezoek en ze vroeg of ik haar jongere zusje wilde zijn. Ik stemde daarmee in en ze vroeg ook mijn grootmoeder om toestemming, en mijn grootmoeder zei "ja".

Mijn buurmeisje Ratha kwam elke week naar mijn huis. Ze bracht tijd met me door en ze leerde me verhalen uit de stripboeken van Alongsiders. In die tijd was ik erg gelukkig en voelde me geliefd. Ze moedigde me aan en nodigde me uit om mee naar de kerk te gaan. Ik besloot te gaan en ik voelde me een ander mens: ik had het gevoel dat ik niet alleen was, ik had mijn Alongsider en God.

Toen begon ik elke week naar de kerk te gaan, maakte ik nieuwe vrienden en ging ik weer naar school. Ik dank God voor mijn Alongsider en Alongsiders voor hun hulp. Nu studeer ik in de 3e klas en ik zal me inzetten om een goede Alongsider te zijn, net als mijn grote zus in Alongsiders.

Zegen!!!"

Wij ervaren het als een zegen om dit soort verhalen te horen. Het is Gods werk, en Hij heeft ons niet nodig. Maar wat een genade dat Hij ons wil gebruiken.

HELP JE MEE BOUWEN?

In Cambodja woont Srey Ka, in Nederland woont Edwin, in Albanië werken Serbiana en haar team om in juni met Alongsiders van start te gaan. Samen met zoveel andere Alongsiders maken zij het verschil in het leven van

hun jongere broers en zussen. Gods werk gaat door.

Wij zetten ons daarvoor in en bouwen, werken, bidden, leven. Maar ook jij kunt helpen! Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Overweeg je biddend of je Stichting Alongsiders eenmalig of periodiek wilt ondersteunen?



Voor de ondersteuning van Stichting Alongsiders gebruik je eenvoudig de QR code hiernaast.

(Dit is anders dan onze persoonlijke ondersteuning - daarvoor gebruikt u de gegevens uit het groene kader.)

En zo komen we weer aan het einde van een nieuwsbrief. 'Laat door ons leven heen Uw glorie zien aan de wereld om ons heen' - dat is ons gebed voor jullie en voor onszelf.

We zijn dankbaar voor jullie betrokkenheid en support en wensen jullie van harte Gods zegen! Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy



Praktische gegevens

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Jadeplantsoen 29
1339 EK Almere

Tel: +31 6 4840 5262
@ : arnvdmaas@me.com
W : www.2followus.com

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. Voor de financiële kant van ons werk zijn we afhankelijk van giften.

Als je ons op die manier wilt ondersteunen kun je je gift overmaken naar het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v:
Project Alongsiders Nederland

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

ThuisFront Team

Contactpersoon:

Erik Schot
@: erikschot@hotmail.com



Gebeds-app



Elke week sturen we een actueel en concreet gebedspunt via What's App. We horen terug dat dit voor veel mensen een fijne manier is om actief betrokken te blijven.

Wil je ook graag op deze manier meebidden? Stuur ons dan even een mailtje met je naam en telefoonnummer op Whats-app.